

Koken in Kloetinge op 22 november!

Eens in de zes weken is er op dinsdagmiddag vanaf 17.30 uur de gelegenheid om samen met Mariska Boer en Christel de Vries, met elkaar én met Hart en Ziel in een gemoedelijke sfeer te koken in de Geerteskerk. Het menu wordt van te voren bedacht en ingekocht. We koken met zijn allen en ieder kan daarbij zijn eigen taak kiezen.

Daarna is er een gezamenlijke maaltijd. Tijdens een maaltijd vinden vaak mooie gesprekken plaats. De koks en deelnemers kunnen per maand variëren. Deelname is voor ieder die mee wil koken en eten. Kookervaring is niet vereist. De kosten bedragen € 12,-- per persoon. Opgeven vooraf is noodzakelijk. Opgave bij Mariska Boer: kokeninkloetinge@outlook.com

Na het succes van het afgelopen seizoen is er op 22 november weer een datum gepland.

Giften.

De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie.

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 13 november 2022

voorganger: ds. Janneke Herweijer
ouderling van dienst: Els Robbeson
diaken van dienst: Aart Minnaard
lector: Jenny Kole
organist: Danny de Feijter
koster: Ab Lokerse
beamer: Joan van der Velden

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium:
- Welkom.
- (We gaan staan)
- Zingen: **Lied 275: 1,3, 4 en 5** Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
- Drempelgebed in stilte
- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Inleiding

Gedicht:

De tafel der armen

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd
Om, aarde jouw aanschijn te vernieuwen.

Uit: *Mensen veel geluk* van Huub Oosterhuis

Zingen: **Lied 716 Zaaien, maaien oogsten**

- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**
- Zingen: **Lied 713: 1, 2, 3 en 5 Wij moeten gode zingen**

DIENST VAN HET WOORD.

- Gebed.
- Moment voor de kinderen
- Inleiding tot de lezingen
- Lezing: Ruth 2: 2-13 (lector)
- Zingen: **Lied 787 Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten**
- Lezing: Ruth 2: 14-23 (lector)
- Zingen: **Lied 718: 1 en 2 God die leven** (1x voorspelen)
- Overweging.
- Orgelspel
- Zingen: **Lied 868: 2, 3 en 5 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven**

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

- Toelichting op de liturgische schikking "tafel van dankbaarheid"

Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Dankdag voor gewas en arbeid: **Voedselbank actie.** Ook dit jaar houden we weer samen met Hart & Ziel een collecte voor de voedselbank. U heeft er vast al meer over gelezen via de informatie verspreid door Hart & Ziel. We vragen u deze zondag houdbare etenswaren mee te brengen, die we kunnen schenken aan de voedselbank. Zoals u waarschijnlijk wel vernomen hebt via de media is de vraag naar levensmiddelen via de voedselbank enorm toegenomen. Steeds meer huishoudens kunnen niet meer rondkomen van

hun inkomen!! De collecte deze zondag is dus ook helemaal bestemd voor de voedselbank.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.

(We gaan staan)

- Slotlied: **Lied 416: 1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn**
- Zegen



- Postludium

Komende zondag, 20 november, laatste zondag kerkelijk jaar, zijn onze voorgangers ds, Janneke Herweijer en ds. Rein Brand.

Agenda

di. 15 nov een extra kerkenraadsvergadering gehouden in het Geerteshuis, aanvang 19.30 uur.

vrij. 19 nov is onze kerk open van 15.00 - 17.00 uur voor een moment van gedenken. Er is muziek en er worden gedichten voorgedragen.

Van de diaconie

U kunt zich aanmelden voor de adventsmaaltijd.

Datum: vrijdag 9 december van 15.30 uur tot 19.00 uur.

Aanmelden kan via de intekenlijst in de kerk, via mail en/of telefoon

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden, maar uiterlijk 30 november.

Voor meer info en contactgegevens zie Op Weg.

