

Nieuw Lied van eenheid



De EO, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk hebben vrijdagavond een nieuw 'Lied van eenheid' uitgebracht, als bemoediging voor Kerst. Berget Lewis, Brainpower, bekende kerkelijke gezichten en tientallen lokale gemeenten leveren een bijdrage aan het lied.

[Beluister het lied](#)

Lesbos Beschadigd én veerkrachtig



In aanloop naar Kerst vraagt Kerk in Actie aandacht voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Petra werkte in februari als vrijwilliger in de kampen op Lesbos. "In onze ogen is een vluchtelingenkamp op veel plekken één grote vuilnisbelt, maar kinderen rennen er achter elkaar aan, spelen met een autootje tussen het vuil en bij gebrek aan speelgoed maken ze zelf iets."

[Lees het artikel](#)

Met hart en ziel **Kistjes vol hoop**



Onder de kerstboom in de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem staat een bijzondere adventskalender. Verschillende groepen uit de samenleving vulden een kistje met hoop. Burgemeester Jos Wienen mocht het eerste kistje openen...

[Bekijk de video](#)

Column **Bevrijd van de beul**



“Vergeef zoals Jezus jou vergeven heeft.” Daar ging het over in de preek. Geen wraak nemen. De ander losmaken. Onafhankelijk van of diegene sorry zegt. Het klinkt vroom en tegelijk onbereikbaar. Spannend om dit naderhand te bespreken in een gespreksgroepje met mensen die de sporen van oorlog en mishandeling met zich meedragen. Hoe tegendraads klinkt dan het evangelie...

Lees de column



Een klein gebaar: je hoeft het niet alleen te doen

Ken je mensen die in deze donkere dagen wel een teken van warmte kunnen gebruiken? Doe dan mee met de campagne ‘Je hoeft het #Nietalleen te doen!’

Maak een praatje, doe een boodschap of nodig iemand uit voor een maaltijd. Bestel of print nu gratis #Nietalleen-kaartjes en kaarsenwikkels om mee te nemen!



A banner for the Petrus Adventskalender. On the left, the text "Petrus" is written in a large, white, serif font with a wavy underline, and "Adventskalender" is written below it in a smaller, white, sans-serif font. The background is dark with warm, bokeh-style light spots. In the center, a white square contains the text "ZO 13 DEC" in blue and black. To the right, a light pink rounded rectangle contains the text "Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. - Jesaja 65: 24" in a dark grey font. A red button with the text "Meld je aan" is positioned at the bottom right of the banner.

Petrus
Adventskalender

ZO
13
DEC

Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
- Jesaja 65: 24

Meld je aan



Over **Petrus**

Deze Petrus-nieuwsbrief houdt je op de hoogte van de nieuwste verhalen van geloof, hoop en liefde uit de (wereldwijde) kerk. Meer overdenkingen, liederen en verhalen vind je op petrus.protestantsekerk.nl. Vier keer per jaar het magazine *Petrus* in de bus? Neem dan een gratis abonnement.

Abonneer op Petrus Magazine

