

## Lezing Judith Koelemeijer “Etty Hillesum: Het verhaal van haar leven”.

Op 25 mei zal Judith Koelemeijer een lezing geven over deze biografie in de Geerteskerk te Kloetinge. Aanvang: 20.00 uur, Toegang: 10 euro. ( inclusief consumpties)

De dagboeken van Etty Hillesum, een Joodse vrouw, die in 1943 in Auschwitz werd vermoord, zijn wereldberoemd geworden. Maar wie was zij eigenlijk? Judith Koelemeijer wist een schat aan nog onbekend materiaal te verzamelen over het leven van Etty Hillesum. In de biografie “Het verhaal van haar leven” geeft Judith Koelemeijer een verrassend nieuw perspectief op Etty’s leven: ze blijkt iemand met vele gezichten, getekend door een beladen familiegeschiedenis, waaraan ze zich toch weet te ontworstelen.

“Het verhaal van haar leven” geeft een beeld van een jonge, gepassioneerde vrouw, die onder de meest gruwelijke omstandigheden trouw bleef aan haar idealen en zichzelf.

Deze lezing wordt georganiseerd door de pioniersplek Hart & Ziel van de Geerteskerk . Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:

[www.hartenzielkloetinge.nl](http://www.hartenzielkloetinge.nl).

## Zomertentoonstelling

Zaterdag 3 juni start een nieuw seizoen Kerk Open. Hart & Ziel trapt het seizoen af met een tentoonstelling van 16 glasonen van Anne-Marie van der Wilt. De tentoonstelling wordt 3 juni om 15:00 geopend. De toegang is gratis. Zaterdag 24 juni geeft Anne-Marie een lezing over het scheppingsproces van haar iconen, ook om 15:00. Toegang is € 7,00.

[www.zin-in-kleur.nl](http://www.zin-in-kleur.nl)

## Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: [nieuwsbrief@pknkloetinge.nl](mailto:nieuwsbrief@pknkloetinge.nl)



## Nieuwsbrief/liturgie Hemelvaartsdag 18 mei 2023

voorganger: mevr. J. Blankenstijn uit Veere  
ouderling van dienst: Els Robbeson  
diaken van dienst: Elly Vermeulen  
lector: Reanne Vlaming  
organist: Niels Eversdijk  
koster: Jan Kees Nieuwdorp  
beamer: Lars Kole

## HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium: Valet will ich dir geben (BWV 735) – J. S. Bach
- Welkom.  
(We gaan staan)
- Zingen: Lied 214: 1, 2, 4 en 5.
- Drempelgebed.

voorganger: Eeuwige God, Wij hopen op U

gemeente: Blijf met ons verbonden

voorganger: Hier gaat het licht ons voor, het roept de hemel uit!

gemeente: Geef ons een hart, doorzichtig en zuiver.

Blijf met ons verbonden, Amen

- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**
- Zingen: Lied 214: 7 en 8.

## DIENST VAN HET WOORD.

- Gezongen gebed: Lied 333.
- We zingen en lezen Psalm 47  
Zingen Antifoon voor Hemelvaart: Lied 660  
Zingen: Psalm 47: 1  
Lezing: Psalm 47: 6-8 door voorganger  
Zingen: Psalm 47: 3  
Zingen: Antifoon voor hemelvaart: Lied 660.

- Lezing: Handelingen 1: 1 - 14 door de lector.
- Zingen: Lied 663.
- Overweging.
- Orgelspel: Von Gott will ich nicht lassen (BWV 658) – Bach.
- Zingen: Lied 667.

## DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

- Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is bestemd voor: **Pioniersplek Kloetinge**. In Nederland en ook in Zeeland gaan er steeds minder mensen naar de kerk, maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn, die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezig houdt. De afgelopen tien jaar zijn er zo'n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen. Om dit werk te ondersteunen is deze collecte voor onze eigen pioniersplek Hart en Ziel. *Voor meer info zie:*  
[www.hartenzielkloetinge.nl](http://www.hartenzielkloetinge.nl)

- Gebeden

Inleiding op het gebed: Lied 367k.

Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.

(We gaan staan)

- Slotlied: Lied 695.

- Zegen, met gezongen:



- Postludium: Valet will ich dir geben (BWV 736) – Bach.
- Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee.

**Komende zondag**, 21 mei, hoopt ds A. van der Maas uit Wemeldinge voor te gaan.

## Koken in Kloetinge.

**Op dinsdag 23 mei is er weer** “Koken in Kloetinge” onder leiding van Mariska Boer, Kim de Haan en Christel de Vries. In een gemoedelijke sfeer is er gelegenheid om samen te koken en elkaar te ontmoeten. Het menu wordt van tevoren bedacht en ingekocht. We koken met zijn allen en ieder kan daarbij zijn eigen taak kiezen.

Daarna is er een gezamenlijke maaltijd. Tijdens een maaltijd vinden vaak mooie gesprekken plaats. Deelname is voor ieder die mee wil koken en eten. Kookervaring is niet vereist. De kosten bedragen € 12,- per persoon. Opgave vooraf is noodzakelijk.

Opgave bij Mariska Boer: [kokeninkloetinge@outlook.com](mailto:kokeninkloetinge@outlook.com)