

Orde van dienst voor de slotdienst op 9 juli 2023

Thema : "Vele handen".



Voorganger: ds. Janneke Herweijer

Organist: Rene Nijse

Ouderling : Elske Robbeson

Diaken : Aart Minnaard

Koster: Ab Lokerse

Lector: Jannie de Witte

Beamer: Lars Kole

m.m.v. de cantorij onder leiding van Edwin Pieterse  
en Rianne Walhout( zang)

Preludium : Präludium in F groot J.S. Bach

Welkom

Intochtslied: ( gemeentezang) Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste.

Drempelgebed

Votum en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: eeuwige, U die over uw schepping gezegd hebt dat het goed was,

Gemeente: dat wij ook het goede zullen zien in onszelf, elkaar en uw schepping.

Voorganger: Dat we uw genade en vrede in ons bestaan mogen ervaren.

Gemeente : en reik ons uw woorden van hoop en uitzicht aan.

Voorganger : u die ons wilt opwekken uit ons getob en onze vermoeidheid

Gemeente: Verlicht onze lasten.

Voorganger: Eeuwige, wees zo voor ons tot een licht en uitzicht,

Gemeente: vandaag, morgen en alle dagen van ons bestaan.  
Amen.

Zingen : Lied 288: Goedemorgen, welkom allemaal.

Inleiding

Rianne Walhout zingt " In the arms of an angel" van Sarah McLachlan.

Vertaling van: Sarah McLachlan - In The Arms Of An Angel

Breng al je tijd uit door met wachten

Op die tweede kans

Voor een pauze die het in orde zou maken

Er is altijd een reden

Om je niet goed genoeg te voelen

En het is moeilijk aan het einde van de dag  
Ik moet wat afleiding hebben  
Oh, mooie bevrijding  
Herinnering sijpelt uit mijn aderen  
Laat me leeg achter  
En gewichtloos en misschien  
Zal ik wat vrede vinden vannacht

In de armen van een engel  
Wegvliegen van hier  
Vanuit deze donkere koude hotelkamer  
En het eindeloze waar je bang voor bent  
Je bent weggetrokken uit het wrak  
Van je stille overpeinzing  
Je bent in de armen van een engel  
Hopelijk vind je daar wat comfort Zo moe van de rechte lijn  
En overal waar je heengaat  
Zijn er rovers en dieven achter je rug  
En de storm blijft draaien  
Je blijft de leugen vergroten  
Dat je alles goed gaat maken wat je te kort komt  
En het maakt geen verschil  
Een laatste keer ontsnappen  
Het is makkelijker te geloven in deze zoete gekheid, oh  
Dit glorieuze verdriet dat me op mijn knieën krijgt

Gezongen kyrie : lied 299J

Gebed

Lezing : Mattheüs 11: 25-30

In die tijd nam Jezus het woord: 'Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goedgevonden. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand

kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

Zang cantorij : Lied 377 : Zoals ik ben, kom ik nabij, vers 1 t/m 4.

We gaan in 4 groepen uit elkaar: een creatieve groep, een meditatiegroep, gespreksgroep en een zanggroep en we komen weer terug na een half uur.

Korte presentatie vanuit de vier groepen.

We zingen lied 419 : wonen overal nergens thuis ( canon)

Cantorij zingt: wij ploegen en wij zaaien ( Evangelische liedbundel)

Wij ploegen en wij zaaien  
Wij zorgen voor het land  
Maar groeien of gedijen  
zijn in des Heren hand.  
Zijn zoete winden  
raken de akker zachtjes aan  
en 't leven gaat ontwaken  
zo kiemt en groeit het graan.

Refr: Vader in de hemel, die al het goede geeft,  
Wij danken U, wij danken U, wij danken U met al wat leeft.

Dan komen dauw en regen,  
En 't licht van zon en maan,  
Die dragen ons de zegen  
Van God de Vader aan.  
De vruchtbaarheid der landen  
Het rijpe graan, het brood  
Zijn 't werk van onze handen  
En komen toch van God.  
Refrein

God is begin en einde van al,  
Dichtbij en ver,  
Het grootste en het kleinste,  
De korrel zand, de ster.  
De grashalm en de bomen,  
De druppel, d'oceaan,  
Zij zijn van God gekomen  
Van Hem komt ooft en graan.  
Refrein

Hij laat de zon ons schenken  
zijn warmte, welgezind,  
de wolken d'aarde drenken  
en Hij bestuurt de wind.  
Zo komt Hij ons verblijden  
Met gaven wondergroot,  
Hij geeft de beesten weide  
En mensenkind'ren brood.  
Aan wind en wolken wijzen  
Zijn handen loop en baan.  
De Heer wil ons verblijden  
Refrein

Inzameling der gaven, diaconiecollectie is bestemd voor 'het vakantiebureau', dat vakanties met aandacht organiseert voor kwetsbare mensen. Het vakantiebureau is onderdeel van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.

Rianne Walhout zingt : "Hands" van Jewel

Vertaling van: Jewel - Hands

Als ik de wereld een ding zou kunnen vertellen  
Zou het zijn dat alles goed gaat met ons  
En dat we ons geen zorgen hoeven te maken,  
want je zorgen maken, dat is verspilling  
En nutteloos in tijden als deze  
Ik zal me niet nutteloos laten maken  
Ik zal niet verstijfd staan door de wanhoop  
Ik zal mezelf rond mijn geloof verzamelen  
Want het Licht bevreesd de Duisternis het meest

Mijn handen zijn klein, dat weet ik  
Maar ze zijn niet de jouwe, maar mijn eigen  
Maar ze zijn niet de jouwe, maar mijn eigen  
En ik ben nooit gebroken

De armoede stal je gouden muiltjes  
Ik stal jouw lach niet  
En hartenpijn bezocht me  
Maar ik wist dat het niet voor altijd was

We zullen strijden, maar niet uit wrok  
Want iemand moet opkomen voor hetgeen goed is  
Want daar waar een man zonder stem is  
Daar zullen de onzen luid zingend heen gaan

Mijn handen zijn klein, dat weet ik  
Maar ze zijn niet de jouwe, maar mijn eigen  
Maar ze zijn niet de jouwe, maar mijn eigen  
En ik ben nooit gebroken Uiteindelijk telt alleen de  
goedaardigheid  
Uiteindelijk telt alleen de goedaardigheid

Ik zal op mijn knieën zakken, en ik zal bidden  
Ik zal op mijn knieën zakken, en ik zal bidden

Ik zal op mijn knieën zakken, en ik zal bidden

Mijn handen zijn klein, dat weet ik  
Maar ze zijn niet de jouwe, maar mijn eigen  
Maar ze zijn niet de jouwe, maar mijn eigen  
En ik ben nooit gebroken

Mijn handen zijn klein, dat weet ik  
Maar ze zijn niet de jouwe, maar mijn eigen  
Maar ze zijn niet de jouwe, maar mijn eigen  
En ik ben nooit gebroken  
Wij zullen nooit worden gebroken

Wij zijn Gods ogen  
Gods handen  
Gods gedachten  
Wij zijn Gods ogen  
Gods handen  
Gods gedachten  
Wij zijn Gods ogen  
Gods handen  
Gods gedachten  
Wij zijn Gods handen  
Wij zijn Gods handen

Gebeden: Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En Zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer.

Zegen

V: De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen,  
De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten  
En om je te beschermen tegen gevaar.  
De Heer zij onder je om je op te vangen  
Wanneer je dreigt te vallen.  
De Heer zij in je om je te troosten in verdriet.  
Hij omgeve je als een beschermende muur  
Wanneer anderen over je heen dreigen te vallen.  
De Heer zij boven je om je te zegenen.  
Zo zegene jou God, vandaag, morgen en in eeuwigheid.

Gemeente : gezongen Amen.

Postludium : Allegro a la Bourrée C.J. Stanley