



Nieuwsbrief/liturgie zondag 29 december 2024,

voorganger: ds. R. Kamermans uit Goes

ouderling van dienst: Willem Jan Duininck

diaken van dienst: Aart Minnaard

lector: Reanne Vlaming

organist: Niels Eversdijk

koster: Jan Kees Nieuwdorp

beamer: Joan van der Velden

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium: Vom Himmel hoch da komm' ich her (BWV 700) - Johann Sebastian Bach

- Welkom

(We gaan staan)

- Zingen: **Psalm 103: 1, 8 en 9 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren**

- Drempelgebed

- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**

- Zingen: **Psalm 148: 1, 2 en 6 Halleluja! Prijs God en zing**

DIENST VAN HET WOORD-

- Gebed

- Moment met de kinderen, terwijl de kinderen naar voren komen zingen we



Nieuwsbrief

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan:

nieuwsbrief@pknkloetinge.nl

De nieuwsbrief is ook digitaal te vinden in de Geerteskerk-app

1. Wij ho-pen op een te-ken
van lief-de en ge-loof.
Wie zal ons la-ten we-ten
wat God aan ons belooft?

Twee mensen op Gods drempel
Die leven met het licht,
Zij krijgen in de tempel
Een lach op hun gezicht

- Uitleg project
- Lezing: Openbaring 10: 1-4 (lector)
- Zingen: **Lied 154b: 1, 3 en 10 Heel de schepping, prijs de Heer!**
- Lezing: Lucas 2: 8-14 (lector)
- Zingen: **Lied 481: 1 en 3 Hoor, de eng'len zingen d'eer**
- Lezing: Psalm 29 (lector)
- Orgelspel: Canonisch Veränderung über Vom Himmel hoch da komm' ich her (BWV 769) - Johann Sebastian Bach
- Preek over Psalm 29
- Zingen: **Psalm 29: 1 en 6 Gij die hoog verheven zijt**

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is bestemd voor: **Kinderen in de knel Oekraïne**

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders

kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader

(We gaan staan)

- Slotlied: **Lied 487 Eer zij God in onze dagen**
- Zegen

orgel allen
A - - - men
A - - - men
A - - - men

- Postludium: Psalm 103:8 - Jan Zwart

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee.

De uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds

Komende dienst, 5 januari, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer