

Workshops mozaïeken

We gaan weer een aantal avonden met elkaar te gaan mozaïeken. Of u nu al volleerd bent of dit nog nooit heeft gedaan? Een ieder is welkom.

Wat mozaïeken zo fijn maakt, is dat je helemaal niet handig/creatief hoeft te zijn om toch iets moois neer te zetten. Als je een idee in je hoofd hebt dan volgt de rest vanzelf! Het enige dat nodig is, is dat je het leuk vindt om gezellig met elkaar bezig te zijn. Als het niet helemaal lukt zoals je wilt, krijg je gewoon hulp van een van je mede-mozaïekers.

De kosten zijn € 5,- per avond. Hiervoor krijg je dan een plankje waar je je werkstuk op kan maken, mozaïeklijm, tegeltjes en cement om het geheel af te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. (Wanneer de kosten een probleem zijn, laat je niet afschrikken, ook daar hebben we de oplossing voor.) Ik hoop dat je net zo enthousiast bent geworden als ik toentertijd en dat we elkaar in oktober kunnen ontmoeten!

Woensdagavond 13, 20, 27 oktober. 19:30 / 21:30 uur. Geerteskerk Kloetinge

Aanmelden via : Reanne Vlaming op reanne@familievlaming.nl

Verlies en rouw.

Verlies en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven.

Verlies van gezondheid, werk, vriendschap, of door dood, etc.

Grote en kleine verliezen maken we allemaal mee. We praten hier niet veel over, we gaan meestal gewoon door. Kunnen en mogen we rouwen, gunnen we onszelf tijd om hierbij stil te staan? Hoelang mogen we rouwen? Wat is rouwen eigenlijk? Is er normale rouw? Dinsdagavond 9 november wordt u van harte uitgenodigd om hier samen bij stil te staan.

De avond wordt begeleid door Jacomien Marinussen.

Zij zal informatie geven over verlies en rouw en we kunnen hierover met elkaar in gesprek gaan.

Plaats: Geerteshuis, Jachthuisstraat Kloetinge, aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Jacomien is werkzaam geweest bij Hospice Het Clarahofje, geeft trainingen rondom verlies en rouw, begeleidt mensen in rouw. Zij volgt momenteel de Post HBO opleiding Verlies en Rouw aan de HZ.

Opgeven bij Jacomien Marinussen: j.marinussen@zeelandnet.nl

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 10 oktober 2021

voorganger: ds. G.J. Smit uit Middelburg

ouderling van dienst: Willem Jan Duininck

lector: Wilke Fondse

organist: René Nijssse

koster: Jaap Huissen

beamer: Joan van der Velden

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium

Welkom.

(We gaan staan)

- *Zingen: Psalm 81: 1, 2, 3, 4 en 5 Jubel God ter eer*

- Drempelgebed.

- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Inleidend woord voor de kinderen.

- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**

- *Zingen: Psalm 146c: 1 en 7 Alles wat adem heeft love de Here*

DIENST VAN HET WOORD.

- Gebed.

- Torah: uit Genesis 32

- *Zingen: Psalm 133 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen*

- Evangelie: Markus 13: 28-34 (lector)

- *Zingen: Lied 339a U komt de lof toe, U het gezang*

- Overweging.

- Orgelspel
- *Zingen: Lied 246b De maan is opgekomen*

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)
- *Slotlied: Lied 243*
- Zegen



- **De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij.** . De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie. De diaconiecollecte is bestemd voor: **Amecet**. WE HEBBEN HULP NODIG.... Dit stond op de facebookpagina van Els van Teijlingen. Amecet heeft een Solar systeem om de elektriciteitskosten te drukken, en voor als de elektriciteit uitvalt! De koelkast met alle melk voor de voedingen e.d. moet blijven werken, net zoals het zuurstofapparaat voor een baby die dat nodig heeft. Dit ging onlangs bijna mis. De generator weigerde terwijl James heel ziek was. James kwam met Gods genade de nacht door. De solar is nagekeken en alle batterijen (accu's) moeten worden vernieuwd. De pannels zijn goed en de bedrading is ook in orde. We hebben vast een gift gestuurd. Soms is acute hulp nodig en collecteren we er achteraf voor.
- Postludium

Komende zondag, 17 oktober, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer.

Agenda.

- 12 okt. 19.30 uur vergadering kerkenraad Geerteshuis
- 13 okt. 19.30 uur Bijbelkring Geerteshuis
- 14 okt. 19.45 uur vergadering Adventsproject via Zoom

Leger des Heils.

Beste mensen,
Zoals u zult weten uit de media is er momenteel een noodopvang geopend voor asielzoekers in de Zeelandhallen. Het betreft 320 plaatsen. In Goes worden alleen mannen opgevangen.

Het Rode Kruis ([i.sm. COA](http://i.sm.coa)) heeft ons benaderd om te helpen in de dringende behoefte aan kleding en schoenen te voorzien. Zeker nu de herfst is ingetreden is er een dringende behoefte aan winterjassen en truien en broeken.

De meesten mensen die opgevangen worden zijn te luchtig gekleed. Ook is er een gebrek aan herenschoenen. Sommige asielzoekers lopen op slippers!

Vanuit onze kringloopwinkels hebben we al e.e.a. verzameld dat morgen wordt afgeleverd om de eerste nood te leningen. Ook Reshare van het Leger des Heils gaat ons helpen om in deze grote behoefte te voorzien.

Via deze weg willen we ook een beroep op u doen om winterjassen, truien, broeken en schoenen (per paar gebonden) beschikbaar te stellen. Alleen herenkleding en herenschoenen dus.

Kijkt u eens goed in uw kasten wat u zou kunnen missen. Deze mensen zullen u erg dankbaar zijn.

Indien u kleding of schoenen heeft dan graag overdag afgeven aan de medewerkers van het dienstencentrum Klein Frankrijk 17 te Goes. Door onze medewerkers worden de kleding en schoenen gesorteerd en bezorgd bij het Rode Kruis in de Zeelandhallen.

Bij voorbaat dank voor wat u in deze wilt doen!!

Vriendelijke groet,

Rien Heijboer, Leger des Heils Goes.

Adventskoffie.

Heeft u zich al aangemeld voor het ontvangen van koffiedrinkers in de adventsperiode?

Zo nee, doe dit alsnog via adventkoffie@pknkloetinge.nl of kijk op de websites www.pknkloetinge.nl of www.hartenzieklkloetinge.nl voor meer informatie.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Rian Duinck 06-54715551, Peter Eversdijk 06-21969066, Marja Buijsrogge 06-10107866 of Janneke Herweijer 06-47410756

