

Ophaaldienst

Voor sommige gemeenteleden is het niet (meer) mogelijk om met eigen vervoer de zondagse diensten te bezoeken. Hiervoor wil de kerkenraad de autodienst weer in het leven roepen. Wie is er bereid om volgens rooster, ongeveer een keer per 4-6 weken een of meerdere gemeenteleden op te halen en weer thuis te brengen? Aanmelden kan bij de diaconie. Ook om opgehaald te worden kunt u zich opgeven bij de diaconie: diaconie@pknkloetinge.nl. Uiteraard kan dit pas doorgaan als er zich voldoende chauffeurs gemeld hebben.

Kerk open

Op woensdag 1 juni start een nieuw seizoen Kerk Open. Iedere woensdag en zaterdag is de Geerteskerk dan geopend tussen 13:30 en 16:00. Het seizoen eindigt in september.

In juni en juli willen wij samen met Evelien Walhout een tentoonstelling organiseren over doopgewoonten en doopjurken. Naast een tentoonstelling zal er ook een lezing zijn. Iedereen met een leuke, interessante doopjurk kan contact opnemen met Evelien: 0652332949 of evelienwalhout@gmail.com

Giften.

De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie.

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 20 maart, derde zondag 40 dagentijd

voorganger: ds. R. Brand uit Goes
ouderling van dienst: Peter Eversdijk
lector: Coby Frens
organist: Mariëtte Everse
koster: Cor Dekker
beamer: Harmen Schot

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium
- Welkom.
- (We gaan staan)
- *Zingen: Psalm 25: 7 en 8 Gods verborgen omgang vinden*
- Drempelgebed.

- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**

DIENST VAN HET WOORD.

- Gebed.
- Moment voor de kinderen, project voor de veertigdagen tijd
- Projectlied

Een slinger van verhalen gaat,
als teken door de tijd
Vertelt wat ons te wachten staat,
Dat God zijn volk bevrijdt.

Een helper die niet machtig is,
maar uitgelachen wordt.
Draagt onze pijn en ons gemis,
en brengt ons weer bij God.

Refr: Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest,
Ontdekt: dat feest is hier.

- Lezing: Jesaja 53: 1-11a (lector)
- Zingen: Lied 852 U komt mij, lieve God
- Lezing: Johannes 12: 37-50
- Zingen: Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien
- Overweging.
- Orgelspel
- Zingen: Lied 600: 1, 2, 3 en 4 Licht, ontloken aan het donker

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)
- Slotlied: Lied 416: 1, 2 en 4 Ga met God, en Hij zal met je zijn.
- Zegen.

orgel allen
A - - - men
A - - - - - men A - - - - - men
Jos van der Kooy 1994

- Postludium

Er zijn voortaan twee schalen voor de collecten, een voor de diaconie en

een voor de kerkrentmeesters.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De diaconiecollecte is bestemd voor: **Indonesië. EEN BETERE TOEKOMST VOOR STRAATKINDEREN.** In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op, geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen kleden, voeden en naar school laten gaan.

Komende zondag, 27 maart, is onze voorganger ds. R. Kamermans uit Goes.

Agenda

Op woensdagavond 23 maart om 19.30 uur is er weer de Bijbelgesprekskring in het Geerteshuis. We bespreken enkele hoofdstukken uit het boekje 'Vreemd en bizar'.

Hulpvraag Oekraïne

De gemeente Goes bereidt zich voor op de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor zijn o.a. 23 lege appartementen beschikbaar gesteld. Hiervoor is nog inventaris nodig: bedden, matrassen, beddengoed, handdoeken, borden, bekerglazen, bestek, kookgerei, koelkast, kookvoorzieningen, schoonmaakattributen, tafels en stoelen. De gemeente heeft gevraagd om te inventariseren wat er is. Als u spullen beschikbaar heeft, kunt u dit mailen naar diaconie@pknkloetinge.nl. U hoort dan of er van uw aanbod gebruikt gemaakt zal worden.