

Koningsdag 2022

We zoeken weer bakkers voor lekkers op de koffietafel tijdens Koningsdag. Taarten, cakes, boterkoek of anders lekkers voor de verkoop tbv ons prachtig monument.

Ook vrijwilligers voor bij de koffie en boeken zijn weer van harte welkom, doen jullie weer mee?

Heeft u nog mooie boeken die het verdienen extra gelezen te worden breng ze op zondag mee naar de kerk.

Dit jaar is er een fotowedstrijd info op website of Facebook.

Aanmelden en info kerkkloetinge@gmail.com

Of natuurlijk persoonlijk bij Sjakko, Edwin, Sjaak of Els

Onvergetelijk

Dat was het, zondag 3 april in de Geerteskerk. In deze dienst werden 3 kinderen gedoopt door ds Janneke Herweijer. Siem vd Berg, James Pieterse en "onze" Nora. En Nora haar vader John deed belijdenis van z'n geloof. Wat een feest! Prachtig was het lied wat Edwin zong, en ook Mart die een indrukwekkend gedicht voor z'n kleine zusje voordroeg. Na de dienst was er koffie, thee of limonade met wat lekkers. Heerlijk! Heel veel dank aan allen die deze dienst mogelijk maakten en die meewerkten. Wij zien terug op bijzonder feestelijk dag. Familie Van Iwaarden en Familie Nieuwenhuize

Giften.

De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie.

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 10 april, Palmzondag

voorganger: ds. A. van der Maas uit Wemeldinge
ouderling van dienst: Peter Eversdijk
lector: Peter Eversdijk
organist: René Nijssse
koster: Jan Kees Nieuwdorp
beamer: Lars Kole

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium
- Welkom.
- (We gaan staan)
- **Zingen: Psalm 24: 1 en 4 De aarde en haar volheid zijn**
- Drempelgebed.
- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**

DIENST VAN HET WOORD.

- Gebed.
- Moment voor de kinderen
- Lezing: Filippenzen 2: 5-11 (lector)
- **Zingen: Psalm 118: 1, 6 en 7 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen**
- Lezing: Johannes 12: 12-26
- **Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7 De aarde is vervuld**
- Overweging.

- Orgelspel
- Zingen: Lied 982 In de bloembol is de krokus

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)
- Slotlied: Lied 556: 1, 2 en 3 Alles wat over ons geschreven is
- Zegen.



- Zegen
- Postludium

Er staan voortaan twee schalen voor de collecten bij de uitgang onder de toren én bij de uitgang langs de consistorie.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De diaconiecollecte is bestemd voor: **PaasChallenge:** Inleven in het paasverhaal. Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerk organisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria. Hen wordt de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.

In alle komende diensten is ds. Janneke Herweijer onze voorganger.

Do. 14 apr. 19.30u. Witte donderdag (mmv. de cantorij)

Vrij. 15 apr. 19.30u. Goede vrijdag

Za. 16 apr. 21.30u. Stille zaterdag (mmv. de cantorij)

Zo. 17 apr. 10.00u. Pasen (mmv. de cantorij)

Agenda

Zo. 17 april 9.00u Paasontbijt in het Geerteshuis

De dood, praat erover

Momenteel wil de landelijke SIRE-campagne ons stimuleren over het sterven en de dood te praten. Als we in onze persoonlijke omgeving hier niet mee te maken hebben praten we er liever niet over, we vermijden dit onderwerp. Zo kan het zijn dat we onvoorbereid zijn wanneer een dierbare overlijdt.

Maar hoe dan, hoe begin je een gesprek over sterven en de dood?

Hier gaan we met elkaar bij stilstaan.

We gaan met elkaar in gesprek, wisselen kennis uit en geven aandacht aan onze sterfelijkheid. Dit alles op een respectvolle, open en ontmoetende manier.

Komt u ook?

Van harte welkom op woensdag 20 april, het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13, Kloetinge.

Inloop 13:30 uur. Aanvang: 14:00 uur (einde +/- 16:00).

Aanmelden kan bij Jacomien Marinussen: j.marinussen@zeelandnet.nl

De middag wordt geleid door Jacomien Marinussen. Zij is werkzaam geweest bij Hospice Het Clarahofje, geeft trainingen rondom verlies en rouw en begeleidt mensen in rouw. Zij heeft de Post-HBO opleiding Rouw en Verlies aan de HZ net afgerond.

<https://sire.nl/campagnes/de-dood-praat-erover/>

Alvast noteren!

Op woensdagavond 1 juni om 19.30 uur is er een gemeenteavond gepland. Voor het eerst sinds lange tijd kunnen we weer bij elkaar komen om terug te kijken op de coronatijd en vooruit te kijken naar de toekomst. Nadere mededelingen volgen nog, maar noteert u deze datum alvast!

De kerkenraad

