

De dood: praat erover

Momenteel wil de landelijke SIRE-campagne ons stimuleren over het sterven en de dood te praten. Als we in onze persoonlijke omgeving hier niet mee te maken hebben praten we er liever niet over, we vermijden dit onderwerp. Zo kan het zijn dat we onvoorbereid zijn wanneer een dierbare overlijdt.

Maar hoe dan, hoe begin je een gesprek over sterven en de dood? Hier gaan we met elkaar bij stilstaan. We gaan met elkaar in gesprek, wisselen kennis uit en geven aandacht aan onze sterfelijkheid. Dit alles op een respectvolle, open en ontmoetende manier.

De middag wordt geleid door Jacomien Marinussen. Zij is werkzaam geweest bij Hospice Het Clarahofje, geeft trainingen rondom verlies en rouw en begeleidt mensen in rouw. Zij heeft de Post-HBO opleiding Rouw en Verlies aan de HZ net afgerond.

Komt u ook?

Van harte welkom op woensdag 22 juni, het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13, Kloetinge.

Inloop 14:15 uur. Aanvang: 14:30 uur (einde +/- 16:30).

Bij voorkeur aanmelden, dit kan via : j.marinussen@zeelandnet.nl

www.hartenziekloetinge.nl

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 12 juni 2022

voorganger: ds. Jacqueline de Koe uit Goes

ouderling van dienst: Lies Walhout

diaken van dienst: Aart Minnaard

lector: Peter Eversdijk

organist: René Nijssen

koster: Ab Lokerse

beamer: Joan van der Velden

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium
- Welkom.
- *Zingen: Psalm 8a: 1, 2 en 6 Heer, onze Heer*
- Drempelgebed.
- (We gaan staan)
- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**
- *Zingen: Lied 704 Dank, dank nu allen God*

DIENST VAN HET WOORD.

- Gebed.
- *Zingen: Lied 701 Zij zit als een vogel, broedend op het water*
- Moment voor de kinderen
- Lezing: Johannes 4: 1-16 (lector)

- *Zingen: Lied 653: 3 Gij zijt het water ons ten leven*
- Lezing: Johannes 4: 17-30
- *Zingen: Lied 653: 1 U kennen uit en tot U leven*
- Lezing: Johannes 4: 39-42
- *Zingen: Lied 653: 7 O Christus, ons van God gegeven*
- Overweging (bij de icoon van Annemarie van der Wilt)
- Orgelspel

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

- Inzaming der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: **Noodkreet uit Ethiopië: "HELP ONS DE HONGERSNOOD TE OVERLEVEN"**. Er voltrekt zich een ramp in Ethiopië. Er heerst een conflictsituatie en met drie mislukte regenseizoenen op rij is de nood enorm hoog. Miljoenen mensen hebben voedselhulp nodig in Zuidoost Ethiopië, waaronder 500.000 ondervoede moeders en kinderen, aldus de VN. Daarbij zijn leprapatiënten en mensen met een handicap extra kwetsbaar. We hebben alvast een gift gestuurd! Voor de noodhulp Leprazending.
- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)
- *Slotlied: Lied 422 Laat de woorden*
- Zegen

The image shows two staves of musical notation in G-clef and common time (C). The first staff is labeled 'orgel' and the second 'allen'. The melody consists of quarter and eighth notes. The lyrics 'A - - - - - men' are written below the notes. The first staff ends with a double bar line, and the second staff continues the melody and ends with a double bar line.

- Postludium

Komende zondag, 19 juni, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer.

Agenda.

Ma. 13 juni 10 uur inloopochtend in de Geerteskerk, lezing door Evelein Walhout over doopregisters

Di. 14 juni vergadering diaconie.

Kerk open

De kerk is op woensdag en zaterdag open van 13:30 - 16:00 uur. Er is een tentoonstelling over doopjurken en doopgebruiken.

Meditatieve wandeling.

Met de zomer in aantocht is er door Hart & Ziel weer een meditatieve wandeling gepland op zaterdagmorgen 18 juni. De ervaring van veel mensen is, dat je met de wind om je hoofd, de zon op je gezicht vaak tot nieuwe inzichten komt. Juist als je buiten bent in de natuur, kunnen je gedachten, die soms door je hoofd dwarrelen, tot rust komen. En zo kom je vaak bij diepere gevoelens, die er in je leven

De methode van de Emmaüswandeling wil hierbij helpen. Gedurende een deel van de wandeling loop je in stilte, en een deel van de wandeling ben je – twee aan twee- in gesprek, net als destijds de Emmaüsgangers. Dit is echter geen ‘must’. Soms worden tijdens de wandeling oude contacten hernieuwd en ook dit kan heel zinvol zijn.

Het thema van deze wandeling is "twijfel en geloof" en deze begint om 10.00 uur bij het Geerteshuis. Na afloop is er bij het Geerteshuis een kop soep met een broodje. Graag vooraf aanmelden vóór 14 juni bij ds. Janneke Herweijer (email: j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756)

Kerkrentmeesters.

Afgelopen dinsdag heeft de Kerkenraad de Jaarrekening 2021 van het CvK goedgekeurd.

Deze jaarrekening ligt ter inzage bij Niek Walhout.

Op de website onder ANBI staat een verkorte weergave.

U kunt mij bereiken op niekiwalhout@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Niek Walhout

