



Op 8 oktober, om 17.30uur, organiseren wij weer een 'Koken in Kloetinge'. Met elkaar bereiden en eten we een 3 gangen menu in de prachtige Geerteskerk. Het gaat ons om het samenzijn en samen doen, kookervaring is daarom niet vereist.

Nieuwsgierig? Meldt u aan via kokeninkloetinge@outlook.com, kosten 12 euro per persoon. (mochten de kosten een probleem zijn neem dan contact op met info@hartenzielkloetinge.nl)

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 22 september 2024

voorganger: ds. J. Schellevis uit Goes
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuizen
diaken van dienst: Rennie Naafs
lector: Jannie de Witte
organist: Niels Eversdijk
koster: Cor Dekker
beamer: Niek Walhout

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium:
- Welkom.
- (We gaan staan)
- Zingen: **Psalm 111: 1, 3 en 5 Van ganser harte loof ik Hem**
- Drempelgebed.
- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Korte introductie
- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**
- Gloria (uitgesproken)
- Zingen: **Lied 1005: 1, 2 en 5 Zoekend naar licht, hier in het duister**

• DIENST VAN HET WOORD.

• Gebed.

• Moment voor de kinderen, terwijl de kinderen naar voren komen zingen we **Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal**

• Lezing: Jesaja 50: 4-9 (lector)

• Lezing: Marcus 9: 30-37

• Zingen: **Lied 317: 1, 2 en 3 Grote God, Gij hebt het zwijgen**

- Preek.
- Orgelspel.
- Zingen: **Lied 991: 1, 3, 4, 5 en 8 De eersten zijn de laatsten**

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is bestemd voor: **Vredesondag: KIA Zending, bouw de kerk in Syrië weer op.**

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerkensyrie

- Teken van hoop
 - Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
- (We gaan staan)
- Slotlied: **Lied 1001: 1, 2 en 3 De wijze woorden en het groot vertoon**
 - Zegen



- Postludium:
- Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee.

Komende zondag, 29 september, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer.

Meditatieve wandeling op 12 oktober

Lopend in de vrije natuur kunnen je gedachten tot rust komen. In het najaar wandelen we in de prachtige omgeving van Nisse over dijken en kronkelige paden, soms dwars door een broedgebied dat beperkt toegankelijk is. Soms lopen we langs een boomgaard, dan weer langs het water. Tijdens de wandeling worden stilte en gesprek afgewisseld aan de hand van een thema. **We verzamelen om 10 uur bij het Dorpsuus in Nisse**, de kosten zijn 7,50 euro, opgave via de mail bij Janneke Herweijer: j.herweijer@xs4all.nl

Huwelijk Arlien en Niek

Op vrijdag 27 september om 19:00 hopen wij ons huwelijk te laten inzegenen in een dienst onder leiding van ds. Janneke Herweijer. De Geerteskerk Cantorij zal muzikale medewerking verlenen. De kerk is open vanaf 18:30. Voor de kinderen is er kindernevendienst. Tijdens de dienst zal er gecollecteerd worden voor de Ronald McDonald huizen.

Graag nodigen wij jullie, onze gemeente, uit om deze dienst bij te wonen en nadien te blijven voor de receptie.