

Iedereen weer welkom

Op de persconferentie van 15 februari is bekend gemaakt dat de meeste beperkende maatregelen worden losgelaten. Ook de Geerteskerk gaat weer helemaal open vanaf zondag 20 februari. Dit betekent dat er geen maximaal aantal bezoekers meer is, en geen stokjes worden uitgedeeld. Wel zal er een zone worden vrijgehouden voor mensen, die graag de afstand van anderhalve meter in acht nemen. Na de dienst van zondag 17 maart zal er ook weer koffiedrinken zijn na de dienst. Het advies om voorzichtig te zijn blijft, maar we zijn blij dat we weer een belangrijke stap richting het gewone gemeentelven kunnen zetten. Iedereen is van harte welkom!

Verhuizing

Op vrijdag 4 maart verhuizen Robert en ik naar Goes (Bizetlaan 5, 4462 JW Goes). Vanaf maandag 21 februari t/m zondag 6 maart heb ik vrij genomen. In dringende situaties kunt u een beroep doen op ds. Rein Brand (0113-348978)

In memoriam.

OP 7 februari j.l. is in Sleenwijk op 87 jarige leeftijd overleden ds. Sjirk van der Zee. In de laatste twintig jaar was hij vele malen gastpredikant in onze gemeente tot zijn gezondheid dit niet meer mogelijk maakte. Velen zullen hem zich herinneren als een begenadigd spreker inspirerend vanuit zijn geloofsovertuiging. Zijn grote kennis van en verbondenheid met het Jodendom kwamen ook in zijn verhalen en lezingen over zijn vriend Elie Wiesel, Nobelprijswinnaar van de Vrede, tot uiting. Zo werd er, als hij voorging, altijd voor de oude synagoge van Elie Wiesel in Sighet, Roemenië gecollecteerd. Een bijzonder veelzijdig mens is van ons heengegaan. Onze gebeden zijn bij zijn vrouw en gezin.

Giftten.

De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie.

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 20 februari 2022

voorganger: ds. Janneke Herweijer
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize
lector: Wilke Fondse
organist: Mariëtte Everse
koster: Ab Lokerse
beamer: Jan Frits Vegter

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium: All morgen ist ganz Frisch und neu - H. Studer
- Welkom.
- (We gaan staan)
- *Zingen: Lied 630: 1 en 2 Sta op! Een morgen ongedacht*
- Drempelgebed.

• Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- *Zingen: Lied 630: 4 Sta op! Hij gaat al voor ons uit*
- Gebed om ontferming, besloten met **Lied 301k Ky-ri-e- e-lei-son**
- *Zingen: Lied 648 Zing hallelujah, hemel en aarde zing*

• DIENST VAN HET WOORD.

- Gebed.
- Moment met de kinderen
- Lezing: Lezing: Naar Psalm 88 (Huub Oosterhuis) (lector)
Jou gezocht bij dag.
Dacht : in licht woon jij.

Breek de duisternis.
Keer je hart tot mij.

Spoorloos ben ik, dood.
Maar niet dood genoeg
Voor een eigen graf.
Uit jouw hand geroofd
toen je even niet
keek, niet dacht aan mij.

Keer je hart tot mij.

Plant een nieuw hart in mij.
Geef mijn mond een stem,
Mijn schim een lichaam.
Dood is dood. Doofstom.
Daar weet niemand iets.
Doorgestreepte naam.

Keer je hart tot mij.
Als je niet een glimp
Van jou zendt naar mij
Wil ik niemand meer,
Lach mijn masker stijf,
Vlucht in duisternis,
Keer totwoestenij.

Keer je hart tot mij.

Kieren morgenlicht
Scheur de duisternis.
Keer mijn hart in mij.

- *Zingen: Psalm 88: 1 en 6 Heer, die mijn heil, mijn helper zijt*
- Lezing: Johannes 11: 28-44 (lector)
- *Zingen: Lied 285 Het licht is ons voorgegaan*
- Overweging.
- Orgelspel: Amen uit de orgelmis van F. Couperin

- *Zingen: Lied 346: 1, 2, 9 en 10 Roept God een mens tot leven*
- Interview met Rinus Vos, aanspreekpunt volkstuinen

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)
- *Slotlied: God, schenkt ons de kracht dicht bij U te blijven*
- Zegen



De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De diaconiecollecte is bestemd voor: **Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg.** Voor wie? Voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. De Herberg is een huis van de kerk. De gasten, vrijwilligers en de financiële steun komen uit kerkelijke gemeenten in het hele land.

- Postludium: Arietta + variaties - J. Pachelbel

Komende zondag, 27 februari, is onze voorganger ds. W. van den Hoek uit Heinkenszand.

Iedereen weer welkom

Vanaf vandaag, zondag 20 februari, is de Geerteskerk weer helemaal open!

