

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee, en om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Straks om 12.00 uur zal deze *CANTATE KYRAVAAN* worden afgesloten met een kort matinee-concert van ongeveer 30 minuten. Hierin zullen twee andere cantates voor het feest van Driekoningen klinken van Johann Sebastian Bach en Johann Kuhnau Blijft u dus gerust nog even napraten met elkaar in de kerk en maak deze muzikale afsluiting met ons mee.

Komende zondag, 15 januari, is onze voorganger ds. Jacoline de Koe uit Goes



Nieuwsbrief/liturgie zondag 8 januari 2023

voorganger: ds. Janneke Herweijer
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck
diaken van dienst: Coby Frens
lector: Coby Frens
organist: Marien Stouten
koster: Martin Bijkerk
beamer: Jan Frits Vegter
mmv de Maria Magdalenacatorij olv Rutger Valentijn Mauritz

Stichting Maria Magdalena Cantorij o.l.v. Rutger Valentijn Mauritz

Solisten	Orkest	HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST
<i>Sopraan 1:</i> Ai Horton <i>Sopraan 2:</i> Rita Fernández <i>Altus:</i> Marcel Jorquera Vinyals <i>Tenor:</i> Felipe Gallegos Carlos <i>Bas:</i> Bram Trouwborst	<i>Viool:</i> Elana Cooper & Yanis Eberhart <i>Altviool:</i> María García Sanchez <i>Cello:</i> Blanca Leticia Martín Muñoz <i>Traverso en Blokfluit:</i> Jonty Coy & Dante Jongerius <i>Hobo:</i> Federico Forla & Maria Moreno <i>Hoorn:</i> Christopher Price & Felix Forster <i>Luit & Theorbe:</i> Jeremy Bass <i>Orgel:</i> Marien Stouten	<ul style="list-style-type: none">• Preludium: J. Clemens non Papa- Magi veniunt oriente Magi veniunt ab oriente Ierosolimam quaerentes et dicentes: Ubi est qui natus est [Rex Judaeorum] cujus stellam vidimus? Vidimus stellam eius in oriente, et venimus [cum muneribus] adorare Dominum. <i>De wijzen kwamen uit het Oosten naar Jeruzalem en vroegen, zeggende: Waar is hij die geboren is, [de Koning van de Joden] wiens ster wij hebben gezien?</i> <i>Wij hebben die ster in het Oosten gezien en wij zijn [met geschenken] gekomen om de Heer te aanbidden.</i>• Welkom (we gaan staan)• Zingen: Antifoon 1^e keer: Nu komt de Heer: in zijn hand het rijk, De kracht en de heerlijkheid. (cantorij)• Psalm 72: 1 allen, 2 cantorij en 3 allen. : Geef Heer de koning uwe rechten<ul style="list-style-type: none">• Drempelgebed.• Bemoediging en Groet: voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon. voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer gemeente: Amen. (We gaan zitten)<ul style="list-style-type: none">• Gebed om ontferming, besloten met lied 299d. Koor: cantorij

