

Lezing over Bonhoeffer

Op **woensdag 16 maart** zal ds. Arthur Alderliesten een lezing houden over het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een bekende Duitse theoloog, die in de tweede wereldoorlog oorlog wegens zijn verzet tegen de Nazi's is opgepakt en uiteindelijk is geëxecuteerd. Zijn dagboeken die hij in de gevangenis schreef, zijn na de oorlog uit gegeven. De theologische gedachten van Bonhoeffer over de toekomst van de kerk, dat deels onuitgewerkt is gebleven, heeft desondanks tot op de dag van vandaag grote invloed. De avond begint om 19.30 uur, en vindt plaats in het Geerteshuis. Graag wel even opgeven vooraf bij ds. Janneke Herweijer (j.herweijer@xs4all.nl).

Ligconcert op 17 maart.

Op donderdag 17 maart vindt in de Geerteskerk in Kloetinge een ligconcert plaats: Joram Feitsma en Piter-Jan Goodijk nemen je ruim een uur lang mee in een muzikale reis met neoklassieke pianomuziek en heldere koperklanken. Het concert is onderdeel van de 'CHURCES' tour, waarbij ze komende maanden bijna maandelijks een kerk aan doen. Entree is €15, aanvang 20:30u en aanwezig wordt gevraagd zelf een matje of ligstoel mee te nemen.

Het ligconcert is een principe dat al jarenlang bestaat en met name gebruikt wordt voor meditatieve concerten. Het principe is dat bij een ligconcert alle focus uitgaat naar de essentie van de muziek. Het concert is bijna een trance-achtige flow waar je je als publiek in mee kan laten voeren. Juist omdat je (ontspannen) ligt geeft de muziek je de gelegenheid om tot jezelf te komen en je eigen, muzikale reis te maken: ondersteund door de muzikanten.

Meer vertellen zou zonde zijn, het gaat vooral om je eigen ervaring; we hopen dat jullie het mee komen beleven de 17^{de} in Kloetinge!

Giftten.

De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie.

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 6 maart 2022, eerste zondag 40 dagentijd

voorganger: drs. P. Roggeband uit Tholen
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize
lector: Jannie de Witte
organist: Niels Eversdijk
koster: Jan Kees Nieuwdorp
beamer: Lars Kole

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium: Vater unser im Himmelreich (BWV 682) – J.S. Bach
- Welkom.
- (We gaan staan)
- **Zingen: Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen**
- Bemoediging en Groet:
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
gemeente: Amen.
(We gaan zitten)
- Drempelwoorden
- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**
- **Zingen: Lied 995** i.v.m. de Russische inval in Oekraïne

DIENST VAN HET WOORD.

- Gebed.
- Moment voor de kinderen, 40 dagenproject: Een slinger van verhalen.

- Projectlied:

Een slinger van verhalen gaat,
als teken door de tijd
Vertelt wat ons te wachten staat,
Dat God zijn volk bevrijdt.

Maria knielt bij Jezus neer
zo laat zij zien wat komt.
Het ruikt in dit verhaal naar méér
Gods rijk komt van de grond.

Refr: Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest,
Ontdekt: dat feest is hier.

- Lezing: Genesis 2: 15 t/m 18 en 21 t/m 24, 3: 1 t/m 7 (lector)
- Zingen: **Lied 944 O Heer, verberg u niet voor mij**
- Lezing: Lucas 4: 1 t/m 13
- Zingen: **Lied 530 De Geest des Heren is op hem**
- Overweging.
- Orgelspel: Wie heeft op aard de prediking gehoord – Bram Beekman
- Zingen: **Lied 538 Een mens te zijn op aarde**

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader
(We gaan staan)
- **Slotlied: Lied 418 God Schenk ons de kracht dicht bij U te blijven**
- Zegen

orgel allen

A - - - - - men A - - - - - men

De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De diaconiecollecte is bestemd voor: **Kerk In Actie start noodhulp Oekraïne.** Waar we bang voor waren ,is gebeurd: Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Nathalia Shahalata van partnerorganisatie LEF is erg bezorgd. Met de Russische inval is alles heel onzeker geworden voor iedereen. U

hebt ongetwijfeld de grootschalige aanval gezien. Oekraïne wordt zwaar geraakt door de aanvallen, er vallen veel dodelijke slachtoffers. Veel mensen slaan op de vlucht naar het westen. Het is een vreselijke situatie. LEF biedt hulp in de Oekraïense dorpen en vangt de vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, en transport middelen. Nathalia schrijft “We blijven alles doen wat we kunnen om mensen hier te helpen.

HELP MEE. GEEF VOOR HULP AAN VLUCHTELINGEN EN SLACHTOFFERS VAN OORLOGSGEWELD IN OEKRAINE

Postludium: Ein feste Burg – Zoltán Gárdonyi

Komende zondag, 13 maart, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer, viering van het Heilig Avondmaal m.m.v. de cantorij.

Agenda

di. 8 mrt : 10.00 uur Werkgroep Pastoraat in het Geerteshuis.

Doopdienst

Sinds 27 februari zijn er geen beperkingen meer in verband met Corona voor het maximale aantal kerkgangers. Er is op dit moment ook geen reden om twee aparte doopdiensten te houden. In goed overleg met Marijke van Iwaarden en John Nieuwenhuize is er besloten om de doop van hun dochter Nora te laten plaatsvinden op **zondag 3 april**, samen met de doop van Siem van den Berg en James Pieterse, en niet op Paasmorgen. Door de vroege inleverdatum van de kopij voor ‘Op Weg’ staat helaas nog de oude datum vermeld in de ‘Op Weg’ van 26 februari.