

Mededeling over de verwarming in de kerk.

Sinds een paar weken hangen er infrarood warmte panelen.

6 in het schip, 5 in het koor en 2 op statief.

Een bron van zorgen waren de hoge energieprijzen en het feit dat de vloerverwarming in de kerk oud en kwetsbaar is. De warmtepanelen zijn, na grondig onderzoek en na deskundig advies aangeschaft om de ergste kou in de winter te beperken. In een dergelijke grote en monumentale kerk als de Geerteskerk kan je echter niet verwachten dat we met zulke panelen een kamertemperatuur kunnen bereiken. Bij vorstperiodes blijft het dus behelpen.

We blijven wel de vloerverwarming erbij gebruiken. En wel in het midden van het schip, vanaf rij 3 tot de laatste 5 rijen brandt deze. Als u dus zo veel mogelijk van verwarming wil profiteren, ga dan in het midden van kerk zitten, niet in de eerste 2 banken en niet in de laatste 5. En dan liefst zo dicht mogelijk onder de warmtepanelen. Wat ook erg helpt is om dicht bij elkaar te zitten.

In een grote kerk met weinig mensen, die dan ook ver uit elkaar zitten, wordt het niet snel comfortabel.

Nog een laatste opmerking: vanwege het feit dat we voorlopig nog zullen moeten wachten op een sterkere elektriciteitsaansluiting, kunnen we niet alle panelen in het schip en in het koor tegelijk aanschakelen. Dus aan het eind van de dienst gaan de panelen in het schip uit en daarna in het koor aan. Als ze in de toekomst allemaal tegelijk aan kunnen, dan hebben we hopelijk nog weer een beetje extra warmte erbij. Denk dus bij het binnenkomen van de kerk in het vervolg even goed na waar u gaat zitten. En kleedt u goed aan. Neem desnoods een warmtekussentje mee.

College van Kerkrentmeesters

Ambtsdragers.

Aan de beurt van aftreden binnen de kerkenraad zijn Elly Vermeulen (als diaken) en Piet Nieuwenhuize (als ouderling-kerkrentmeester), en binnen het College van kerkrentmeesters Quinten van de Linde. Piet Nieuwenhuize heeft aangegeven zijn periode te willen verlengen als ouderling (met speciale opdracht scriba-notulist). Hij geeft hiervoor zijn kerkrentmeesterschap op. Om te voorzien in deze vacature's zijn door de kerkenraad benoemd: Peter Fondse en Elske Robbeson, beiden als kerkrentmeester. Bij de diaconie ontstaat dus nog een vacature. Indien bij de scriba hiertegen geen wettige bezwaren worden ingebracht tot 6 februari zal het afleggen van de "gelofte van geheimhouding" plaats vinden op zondag 9 februari a.s. Tevens zal deze gelofte ook afgelegd worden door Jeanine Wisse als pastoraal medewerker.

Workshop.

Op dinsdagmorgen 18 februari zal Jacomien Marinussen een workshop over rouw en verlies verzorgen voor de medewerkers van de pastoraatsgroep. Ook anderen zijn welkom, wel graag even aanmelden vooraf bij Janneke Herweijer (06-47410756). Het begint om 10 uur in het Geerteshuis.



Nieuwsbrief/liturgie zondag 26 januari 2025

voorganger: ds. Janneke Herweijer

ouderling van dienst: Willem Jan Duinck

diaken van dienst: Piet Verwijs

lector: Edwin Pieterse

organist: Niels Eversdijk

koster: Jan Kees Nieuwdorp

beamer: Ronald Koole

m.m.v. de cantorij o.l.v. Corrie Smits- Harinck

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium: : Jesus Christus, unser Heiland (BWV 689) - Johann Sebastian Bach

- Welkom

(We gaan staan)

- Zingen: **Lied 281 1 allen, 2 cantorij, 4 allen, 6 cantorij, 7 en 10 allen Wij zoeken hier uw aangezicht**

- Drempelgebed

- Bemoediging:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

- Groet:

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Zingen: **Lied 279 Met koning David zingen wij**

- Gebed om ontferming

- De cantorij zingt : Wees genadig.

Wees genadig Gij die genade zijt

Was mij schoon en ik zal witter worden dan sneeuw

Geef een nieuw hart, zend uw geest dat ik herschapen word Als dat zou kunnen.

Wees genadig, kom bevrijden. Kyrie eleison

God van God, licht van licht ware God van ware God.

Kom bevrijden, Jesu Christe, kyrie eleison

Geboren, niet gemaakt, één van hartstocht en bezieling,

Één in wezen met de Vader. Wees genadig, kom bevrijden. Kyrie eleison.

- Zingen: **Psalm 67a 1, 2, en 3 allen, 4 cantorij Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer**

DIENST VAN HET WOORD

- Gebed
- Moment met de kinderen, terwijl de kinderen naar voren komen zingen we **“Een oud boek”**

Doe het boek maar open, want dat boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen, hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen, hun geluk en hoogste lied.
't Is een boek voor heel je leven, stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen, want zo wordt je langzaam wijs.

- Lezing: 1 Koningen 3: 1-15 (lector)
- Zingen: **Lied 846: 1, 2 en 4 De wijsheid van vóór alle tijden**
- Lezing: Lucas 4: 14-21 (lector)
- Zingen: **Lied 530: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen De Geest des Heren is op hem**
- Overweging
- Orgelspel: : O Jezus Christus, licht ze bij - Johan van Dommele

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed. Elke bede besloten met:

Heer, hoor ons bid-den, laat ko-men uw rijk!

The image shows a musical score for a prayer. It consists of two staves, a treble clef on top and a bass clef on the bottom. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 2/2. The melody is written on the treble staff, and the bass staff provides a harmonic accompaniment. The lyrics 'Heer, hoor ons bid-den, laat ko-men uw rijk!' are written below the treble staff.

We vieren het Heilig Avondmaal.

- **Viering Heilig Avondmaal**
- De tafel wordt gereed gemaakt
- Zingen: **Lied 385 De tafel van samen, de tafel is gedekt**
- Gezongen en gesproken Tafelgebed: Lied 403d

- Gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'.
- Nodiging
- Delen van Brood en Wijn, tijdens orgelmuziek: Sei gegrüsset, Jesu gütig (BWV 768) - Johann Sebastian Bach
- Dankgebed

(We gaan staan)

- Slotlied: **Lied 425 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen**
- Zegen

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

The image shows a musical score for a hymn. It consists of two staves, both with a treble clef. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The melody is written on the top staff, and the bottom staff provides a harmonic accompaniment. The lyrics 'Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen' are written below the staves. There are labels 'orgel' and 'allen' above the staves, and 'A - - - - men' below the staves.

- Postludium: : Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654) - Johann Sebastian Bach

De uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee.

Komende zondag, 2 februari, is onze voorganger dhr. Theo van Teijlingen uit Goes.

Klimaatwake.

In de Vredeskerk van Goes zal **vanmiddag 26 jan.** (16.00 uur) een klimaatwake worden gehouden. Deze viering zal in het teken staan van onze opdracht om waakzaam te zijn en te blijven in de zorg voor Gods goede schepping.