

Op 16 april : Koken in Kloetinge

In de bijzondere sfeer van de Geerteskerk is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen te koken en te eten. Kookervaring is niet vereist. Het menu wordt van tevoren bedacht en ingekocht door Mariska, Kim en Christel. Ieder kan daarbij zijn eigen taak kiezen. Bij de maaltijd vinden vaak bijzondere gesprekken plaats. **Deelname is voor ieder die mee wil koken en eten. De kosten bedragen € 12,- per persoon. Opgeven vooraf is noodzakelijk. Opgave bij Mariska Boer: kokeninkloetinge@outlook.com . Het begint om 17.30 uur.**

Alleengaanden maaltijd.

In februari organiseerde de diaconie een maaltijd voor mensen die, om welke reden ook, het lastig vinden om activiteiten alleen te ondernemen. Dat kan variëren van samen eten, wandelen, fietsen, muziek maken/luisteren musea bezoek enz. Het was een verbindende avond waar contacten en initiatieven zijn ontstaan, zoals de groep "samenuit" in de kerkapp.

Deze maaltijd krijgt een vervolg op **25 april om 18:00 uur** in het Geerteshuis kosten 14,50. Onder het genot van een heerlijke maaltijd kan men hun ervaringen delen en aangeven waar behoefte aan is. In een huiselijke sfeer elkaar beter leren kennen om daarbuiten samen misschien iets te ondernemen. Graag aanmelden t/m dinsdag 23 april via de kerkapp samenuit of via haakml711@gmail.com

Nieuwsbrief.

Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl



Nieuwsbrief/liturgie zondag 14 april 2024

voorganger: ds. A. Jobsen uit Goes
ouderling van dienst: Gerda Postma
diaken van dienst: Elly Vermeulen
lector: Reanne Vlaming
organist: René Nijssen
koster: Martin Bijkerk
beamer: Joan van der Velden

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST

- Preludium:
- Welkom.
- (We gaan staan)
- Zingen: **Psalm 33: 1 en 2 Kom nu met zang en roer de snaren**
- Drempelgebed.
- Bemoediging en Groet:

voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon.

voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

gemeente: Amen.

(We gaan zitten)

- Gebed om ontferming, besloten met lied 299c **Heer ontferm u**
- Zingen: **Psalm 23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij**

DIENST VAN HET WOORD.

- Gebed.
- Moment voor de kinderen, terwijl de kinderen naar voren komen zingen we **Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal**
- Lezing: Genesis 4: 1-6 (lector)
- Zingen: **Lied 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here**
- Lezing: Johannes 21: 1-14
- Zingen: **Lied 644 Terwijl wij Hem bewenen**
- Overweging.

- Orgelspel
- Zingen: **Lied 754 Liefde Gods die elk beminnen**

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.

Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie collecte is bestemd voor: **Stichting de Herberg**. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg is een christelijke leefgemeenschap en een non-profit organisatie. We leven vanuit de vraag: Wie is de God van de Bijbel en wie is Hij in mijn persoonlijk leven? We bieden een gastvrij verblijf in de prachtige omgeving van Oosterbeek om tot rust en op adem te komen voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan gaan om eenzaamheid, overbelasting, somberheid, het verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning in relaties.

De Herberg is een huis in een prachtige omgeving, waar met de Bijbel open, professionele begeleiding mogelijk is samen met liefdevolle begeleiding. Er zijn verschillende programma's opgezet waaraan kan worden deelgenomen.

De Herberg is voor exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs. De Herberg is er om hulp en gastvrijheid te verlenen. Het beleid is om verblijf voor gasten betaalbaar te houden.

- Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.

(We gaan staan)

- Slotlied: **Lied 650 De aarde is vervuld**
- Zegen

- Postludium
- Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of thee.

Komende zondag, 21 april, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer m.m.v. het interkerkelijk zangkoor "Jubilate Deo".

Agenda

Vandaag 15.00u Spiritueel Café in Hof Olmenstein.

Di. 17.30u Koken in Kloetinge in het Noorderkoor.

Woe. 19.30u vergadert de kerkenraad in het Geerteshuis.

Woe. 19.30u mozaïeken in het Noorderkoor.

Flitsactie voor Oekraïne op zaterdagmorgen 20 april

Gezien de toenemende agressie van Rusland in Oekraïne is er een dringende behoefte aan hulpgoederen voor de Oekraïense bevolking.

Op **zaterdagmorgen 20 april van 10.00 tot 12.00 uur** houdt de diaconie een goedereninzameling op **het Marktveld voor de ingang van de Geerteskerk**.

De actie start met het luiden van de klokken en het wapperen van de Oekraïense vlag op de kerktoren.

De volgende artikelen zijn hard nodig: tandpasta, tandenborstels, zeep, shampoo, afwasmiddel, maandverband, luiers, lang houdbare levensmiddelen zoals koffie, thee, suiker, blikken groenten en soep, pasta, rijst en verder keukengerei, zaklantaarns, pleisters, verband, paracetamol, schone (gebruikte) kleding.

Jaap Huissen brengt de goederen naar het depot in 's-Gravenpolder van waaruit het verdere transport naar Oekraïne plaatsvindt.

Het zou mooi zijn als u gul geeft, de diakenen staan er klaar voor, mocht u niet in staat zijn de goederen zelf af te geven dan kunt u bellen met

Harmen Schot 06-41273835 of Piet Verwijs 06-23670652 en komen wij bij u thuis langs.

Avond voor de middengeneratie.

Op **donderdag 18 april** is er een avond voor de middengeneratie om 19.30 uur in het Geerteshuis. Alle gemeenteleden tussen 40 en 67 jaar hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen van Marja Buijsrogge en Reanne Vlaming om in gesprek te gaan over een andere vorm van zingeving, ook al ga je misschien niet meer naar de kerk. Opgave kan bij Marja (06-10107866 en Reanne 06-23151225).

