

Liturgie voor voleindingszondag 24 november 2024

gedenken van de overledenen uit de kring van de gemeente



Voorgangers: ds. Janneke Herweijer en ds. Rein Brand
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize
diaken van dienst: Aart Minnaard
lector: Coby Frens
organist: Niels Eversdijk
pianist: Edwin Pieterse
m.m.v. de Geertescantorij o.l.v. Corrie Smits-Harinck
koster: Cor Dekker
beamer: Lars Kole

Het is inmiddels uitgegroeid tot een goede traditie om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, juist voor het begin van het nieuwe jaar met Advent, onze overledenen in liefde te gedenken. Aan het begin van de dienst worden de gedachteniskaarsen ontstoken aan de paaskaars, het licht van Christus, met wie we ons door de dood heen verbonden weten.

Bij het noemen van de namen van de overledenen plaatsen we een witte roos in een vaas. Daarnaast bestemmen we een roos voor die mensen die niet bij name genoemd worden, maar wier gedachtenis leeft in ons hart. Ook is er gelegenheid om- na het noemen van de namen- een kaarsje aan te steken, voor wie leven in onze herinnering.

De kaarsen ter nagedachtenis van de overledenen zijn aangestoken en vormen een kruis van licht.

Preludium: Jacob de Haan - Remembrance Day

Welkom

Zingen: lied 213 : 1, 2 en 5

Drempelgebed

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw blijft in eeuwigheid
Gemeente: en niet loslaat wat zijn hand begon
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.

Inleidend woord

Gebed om ontferming, besloten met lied 299C (kyrie)

I : cantorij, II: allen

Heer, ont-ferm u, Heer, ont-ferm u.

Chris-tus, ont-ferm u, Chris-tus, ont-ferm u.

Heer, — ont-ferm u,

Heer, — ont-ferm u.

Zingen: Lied 304 : 1 cantorij, 2 en 3 allen

Gebed bij de opening van het woord

Zingen: Lied 288: Goedemorgen, welkom allemaal

Aandacht voor de kinderen.

Verhaal voor grote en kleine oren:

'Denk jij dat wij ooit afgelopen zijn, eekhoorn?' van Toon Tellegem

kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: Genesis 1: 1-5

Zingen door de cantorij: lied 322: 1, cantorij, 2 en 3, allen.

Lezing: Psalm 138 vrij (Huub Oosterhuis)

Zingen: Psalm 138 : 1 en 2 allen.

Overweging

Orgelspel: Henry Purcell - When I am laid in earth

Zingen: lied 221, allen

De kinderen komen terug uit de nevendienst

Gedenken van de overledenen

Inleiding en gedicht "Maar het meest van al de liefde"

bij 1 Korinthiërs 13 van Werner Pieterse

Het mag allemaal weg:

Wat we dachten te weten

Wat we geloofden, hoopten

Wat we zochten en nooit vonden

Al die grootspraak van ons.

Al de dingen ook, die honderdduizend foto's,

Die boeken, jouw stapels kranten, bladen, zoi

Al die dingen waarmee we dachten de wereld

De baas te zijn en klein te krijgen, ooit

Het mag allemaal weg.

*Als de liefde maar blijft
dat moment, je blik, je hand. Toen-
hopen, geloven, natuurlijk ook dat,
maar meer dan dat alles, de liefde toch.*

*Als de liefde maar blijft
Dan red ik het wel.
Misschien.*

We zingen: lied 201 refrein: gemeente, voorzang: allen.

*Het noemen van de namen en het plaatsens van de witte rozen tijdens
pianospel*

In ons midden zijn overleden:

24 nov 2023	Adriana Beaufort-van de Putte	81 jaar
24 dec 2023	Jannetje Adriana Paans-van Iwaarden	84 jaar
16 jan 2024	Jan Hut	70 jaar
7 febr 2024	Cornelis Jacob Schikker	83 jaar
25 mrt 2024	Johan Bruijnooge	81 jaar
28 mrt 2024	Alida Roose-Ekhardt	84 jaar
6 apr 2024	Tona Antje de Witte-Paauwe	84 jaar
7 apr 2024	Gaiske Jansje Bouwmeester-de Ruiters	92 jaar
12 apr 2024	Jan de Dreu	95 jaar
4 jun 2024	Andries Maljaars	82 jaar
25 jul 2024	Abraham Pieter Schipper	93 jaar
21 sep 2024	Johannes Roelof Willem Kloosterman	82 jaar

Wij gedenken ieder mens, die wordt gemist

Er is gelegenheid om naar voren te komen en een kaarsje aan te steken. Op de tafel staan lichtjes, in de vorm van een hart, klaar om door u aangestoken te worden. Als u wilt kunt u nu naar voren komen om zelf een kaarsje te laten ontbranden voor wie u meedraagt in uw hart.

Cantorij zingt: Lied 818, 1 en 2

Orgelspel tijdens het collecteren: Johann Sebastian Bach - Gottes Zeit ist die Allerbeste Zeit (BWV 106)

De diaconiecollecte is bestemd voor **hospice Het Clarahofje**. *Hospice het Clarahofje wil een thuis bieden aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. De zorg die daarbij verleend wordt, is gericht op het voorkomen en verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden. Er is aandacht voor de verwerking en beleving van het ziek zijn, zowel voor de bewoner als de naasten.*

Gastvrijheid, privacy en kwaliteit van zorg zijn belangrijke uitgangspunten. Het hospice wil vanuit een liefdevolle, gelijkwaardige verbondenheid een ieder met respect benaderen, als uniek persoon, met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde. De bewoner staat centraal.

Zie voor meer info: [Home - Hospice Goes](#)

Dankgebed, voorbeden, waarvan elke bede besloten met gezongen 'Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!' (lied 368j), stil gebed en Onze Vader

Zingen: lied 801: 3, 4, 5 en 7 allen.

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen 'Amen'.

The image shows two staves of musical notation in treble clef, 4/4 time. The first staff is labeled 'orgel' and the second 'allen'. Both staves contain a sequence of notes: a quarter rest, followed by quarter notes G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The first staff ends with a whole note C4, and the second staff ends with a whole note C4. Below the notes, the lyrics 'A - - - - - men' are written, with 'A' under the first note and 'men' under the last note. The first staff has 'A' under the first note and 'men' under the last note. The second staff has 'A' under the first note and 'men' under the last note.

Postludium: Johann Sebastian Bach - Wachet auf, ruft uns die
Stimme (BWV 645)

Bij de uitgang krijgt u een wit roosje aangereikt. Deze roos kunt u brengen naar het graf van degene die u mist. U kunt de roos ook thuis neerzetten als teken van gedenken, of de roos weggeven aan iemand anders als blijk van meeleven.

Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar bij het koffiedrinken te ontmoeten.

Komende zondag, 1 december is de voorganger Ds. C. van Eck.



